

Gereformeerde Kerk van Boven Hardinxveld

SCHITTEREND LEVEN

De wereld is groot
Gods schepping is prachtig
Het leven is schitterend
Landen zijn divers
Mensen zijn verschillend
Samen kijken we naar schitterend leven,
ontmoetingen met mensen en met God!

JEUGDDIENST

zondag 18.03.18 17.00 uur

MONIRAH SCHEP

jeugdkoor Op Weg
olv Bastiaan van der Pijl

www.pknbovenhardinxveld.nl

Voor de dienst zingt Op Weg

- God woont bij de mensen

Welkom

Zingen – Lied 8b

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Stilte, votum en vredegroet

Gebed

Op Weg zingt:

- Verwachten

Schriftlezing - Psalm 8

¹Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

²HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont –

³met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

⁴Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
⁵wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

⁶U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
⁷hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

⁸schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
⁹de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

¹⁰HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Een schitterend portret..

Op Weg zingt:

- Creation Sings

Zingen – Opwekking 574

Groot is Hij
allerhoogste Heer
onze vredevorst
Wat een God is hij!
2x

Halleluja, Halleluja,
Halleluja wat een God is Hij!
2x

Halleluja, aan hem zij de glorie
rijksdom en macht
wat een God is Hij
2x

Schriftlezing – Exodus 3 : 13 – 15

¹³Maar Mozes zei: 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: "Wat is de naam van die God?" Wat moet ik dan zeggen?' ¹⁴Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.'" ¹⁵Ook zei hij tegen Mozes: 'Zeg tegen hen: "De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: 'Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.'"

Een schitterend portret..

Zingen – Lied 289

1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.

Op Weg zingt:

- I believe God

Schriftlezing – Jeremia 1 : 4 – 9

⁴De HEER richtte zich tot mij: ⁵Voordat ik je vormde in de
moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot
verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken
gemaakt.' ⁶Ik riep: 'Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren,
ik ben te jong.' ⁷Maar de HEER antwoordde: 'Zeg niet: "Ik ben te jong."
Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je
opdraag.' ⁸Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je
redden – spreekt de HEER.' ⁹En de HEER strekte zijn hand uit, raakte
mijn mond aan en zei tegen mij: 'Hiermee leg ik mijn woorden in jouw
mond.

Een schitterend portret..

Op Weg zingt:

- I've just been with Jesus

Zingen – Maak ons hart onrustig (Schrijvers voor Gerechtigheid)

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven
Op Weg zingt 'Shine Your Light'

Slotlied – Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegenbede