

# Liturgie

## Laatste Zondag Kerkelijk Jaar



*...door de tranen heen ....*

Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld  
Zondag 22 november 2020

Voorganger: ds. Carmen Melissant  
Muzikale begeleiding: Bastiaan van der Pijl

## **Welkom en aansteken van de paaskaars**

### **Zingen – Lied 121 : 1, 4**

1. Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren

### **Stil gebed | Bemoediging | Groet**

### **Zingen – Klein Gloria**

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

### **Gedicht – Als je van iemand houdt – Dietrich Bonhoeffer**

### **Zingen – Lied 598 (3x)**

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.

### **Gebed**

### **Kindermoment | Kinderlied**

## **Kinderlied – Wij gaan voor even uit elkaar**

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.  
Dat licht vertelt ons iets van God. Op hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt,  
ervaart beslist een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

## **Lezing – Jesaja 25 : 6 – 9**

<sup>6</sup>Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten  
voor alle volken een feestmaal aan:  
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,  
een feestmaal rijk aan merg en vet,  
met pure, rijpe wijnen.

<sup>7</sup>Op deze berg vernietigt hij het waas  
dat alle volken het zicht beneemt,  
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.

<sup>8</sup>Voor altijd doet hij de dood teniet.  
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,  
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg  
– de HEER heeft gesproken.

<sup>9</sup>Op die dag zal men zeggen: 'Hij is onze God!  
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.  
Hij is de HEER, hij was onze hoop.  
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!'

## **Lezing – 1 Thessalonicenzen 4 : 13 - 14**

<sup>13</sup>Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de  
doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop  
hebben. <sup>14</sup>Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan,  
moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal  
leiden, samen met Jezus zelf.

## Zingen – Opwekking 665

Ooit komt er een dag  
Dat de Hemel openbreekt  
En de doden zullen opstaan

Ooit komt er een dag  
Dat U terugkomt op een wolk  
En dat U kijkt met ogen stralend als de zon

Ooit zal het zo zijn  
Dat we leven in een stad  
Waar geen pijn en geen verdriet is

Ooit zal het zo zijn  
Als we komen in die stad  
Dat de Vader onze tranen wist

Tot aan die dag  
Wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij U  
En mij geven in aanbidding

Tot aan die dag  
Wil ik horen wat U zegt  
En Uw woorden tot mij nemen  
Als een kostbaar geschenk

Ooit zal het zo zijn  
Dat we leven in een stad  
Waar geen pijn en geen verdriet is

Ooit zal het zo zijn  
Als we komen in die stad  
Dat de Vader onze tranen wist

Tot aan die dag  
Wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij U  
En mij geven in aanbidding

Tot aan die dag  
Wil ik horen wat U zegt  
En Uw woorden tot mij nemen  
Als een kostbaar geschenk

Tot aan die dag

Ik verlang zo naar die dag  
Dat ik neerkniel aan Uw voeten  
En ik U mag herkennen aan Uw stem

Dat we samen hand in hand  
Het Hemels paradijs betreden  
Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent

Tot aan die dag  
Wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij u  
En mij geven in aanbidding

Tot aan die dag  
Wil ik horen wat U zegt  
En Uw woorden tot mij nemen  
Als een kostbaar geschenk

Tot aan die dag

## **Verkondiging**

### **Zingen – Lied 769 : 1, 2, 4, 6**

1. Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen, –  
Heer, dan is uw pleit beslecht.

2. Scheurt het voorhang van de wolken,  
wordt uw aangezicht onthuld,  
vaart de tijding door de volken  
dat Gij alles richten zult:  
Heer, dan is de dood verzvolgen,  
want de schriften zijn vervuld.

4. Als de graven openbreken  
en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrompet te steken  
en uw hofstad in te gaan:  
Heer, laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan.

6. Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gisteren, heden,  
komt voor eens en komt voor goed!

## **De kinderen komen terug uit de kindernevendienst**

### **Herdenking | Aansteken van de kaarsen**

#### **We noemen de namen van de overleden gemeenteleden:**

*Neeltje Petronella Hendrika den Breejen-Holleman  
Martina Klop-Kamsteeg  
Hendrik van Houwelingen  
Nicolaas Cornelis de Groot  
Teuntje Jacoba de Mik-Ouweneel*

### **Hemelhoog 721 – Er is een dag | door Bastiaan en Carmen**

Er is een dag,  
waar al wat leeft al lang op wacht,  
een dag van blijdschap,  
als heel de schepping wordt bevrijd.  
En op die dag,  
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  
die rein en stralend  
Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,  
wanneer de graven opengaan  
en doden opstaan,  
voor eeuwig levend door zijn kracht.  
Hun aardse tent  
wordt nu bekleed met heerlijkheid,  
de dood verzvolgen,  
overwonnen voor altijd.

*Refrein*

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen!

Dus kijk omhoog  
en zie wat nog verborgen is,  
maar wat beloofd is,  
dat blijft in alle eeuwigheid.  
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is.  
Als Jezus terugkomt,  
deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen!

**Dankgebed | Voorbeden | Stil gebed | Onze Vader**

## Aandacht voor de collecte

1<sup>e</sup> Kerk

2<sup>e</sup> Plaatselijk kerkwerk

U kunt uw gift voor beide collectes overmaken op de bankrekening van de kerk: NL58 RABO 0325042616. Ook kunt u een envelop met collectebonnen in envelop voorzien van het doel in de brievenbus van de kerk deponeren.



Digitaal overmaken kan middels de QR code van Givt.

## Zingen – Hemelhoog 467 : 1, 2

1. Veilig in Jezus' armen,  
veilig aan Jezus' hart,  
daar, in zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart.  
Hoor, 't is het lied der eng'len,  
zingend van liefd' en vreê,  
ruisend uit 's hemels zalen,  
over de glazen zee.  
Veilig in Jezus' armen,  
veilig aan Jezus' hart,  
daar, in zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart.

2. Veilig in Jezus' armen,  
vrij bij mijn Heer en Borg;  
vrij van 't gewoel der wereld,  
vrij van verdriet en zorg.  
Vrij van de vrees en twijfel,  
vrij van der zonden macht,  
nog slechts een weinig lijden,  
nog slechts een korte nacht.  
Veilig in Jezus' armen,  
vrij bij mijn Heer en Borg;  
vrij van 't gewoel der wereld,  
vrij van verdriet en zorg.

## Zegen | Beantwoord met gesproken Amen