

# **Liturgie voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar**



Zondag 21 november 2021  
Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld

Voorganger: ds. Carmen Melissant  
Organist : Bastiaan van der Pijl

## **Welkom**

### **Lied 91 : 1 en 2**

Heil hem wien God een plaats bereidt  
in zijn verheven woning:  
hij overnacht in veiligheid  
bij een almachtig koning.  
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,  
mijn toevlucht en mijn veste,  
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt  
voor mij altijd het beste.

God redt uw ziel van nood en dood,  
Hij heeft u aangenomen:  
een vogel, die ternauwernood  
is aan de strik ontkomen.  
De Heer zal over uw bestaan  
zijn sterke vleugels breiden.  
Hij is, in trouw u toegedaan,  
uw schild en pantser beide.

### **Moment van stilte**

### **Bemoediging en groet**

### **Klein Gloria**

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.

### **Gedicht | Tis a fearful thing – Yehuda Halevi**

*Vertaling:*

Het is beangstigend  
om lief te hebben wat de dood kan aanraken

het is beangstigend  
om lief te hebben, te hopen, te dromen, te zijn -  
te zijn en te verliezen.

Het is iets voor dwazen,  
en het is heilig.  
Heilig, om lief te hebben.

Want jouw leven leefde in mij,  
jouw lach tilde mij op,  
jouw woord was een geschenk voor mij.

Deze herinneringen brengen pijnlijke vreugde.  
Het is een menselijk iets, die liefde,  
en heilig, om lief te hebben  
wat de dood heeft aangeraakt.

### **Lied 1005 : 1, 2 en 4**

Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.

#### *Refrein*

Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.

#### *Refrein*

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd.

#### *Refrein*

### **Gebed**

## **Kindermoment**

### **Kinderlied - We gaan voor even uit elkaar**

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.  
Dat licht vertelt ons iets van God. Op hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt,  
ervaart beslist een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

### **De kinderen gaan naar de kindernevendienst**

#### **Lezing – Psalm 23**

<sup>1</sup> Een psalm van David.  
De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets.

<sup>2</sup>Hij laat mij rusten in groene weiden  
en voert mij naar vredig water,  
<sup>3</sup>hij geeft mij nieuwe kracht  
en leidt mij langs veilige paden  
tot eer van zijn naam.

<sup>4</sup> Al gaat mijn weg  
door een donker dal,  
ik vrees geen gevaar,  
want u bent bij mij,  
uw stok en uw staf,  
zij geven mij moed.

<sup>5</sup> U nodigt mij aan tafel  
voor het oog van de vijand,  
u zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.

<sup>6</sup> Geluk en genade volgen mij  
alle dagen van mijn leven,  
ik keer terug in het huis van de HEER  
tot in lengte van dagen.

## Lezing – 1 Korintiërs 11 : 23-25

<sup>23</sup> Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, <sup>24</sup> sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.'<sup>25</sup> Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.'

## Lied 23b : 1, 2, 3 en 5

1. De Heer is mijn herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan wateren der rust.

2. De Heer is mijn herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt m' als ik wankel,  
Hij draagt m' als ik viel.

3. De Heer is mijn herder!  
Al dreigt ook het graf  
geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen;  
o Heer, mij vertroosten  
uw stok en uw staf!

5. De Heer is mijn herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde m' altijd.

## Overweging | Herinner mij

### Zingen - Hemelhoog 460

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde maar ook van verdriet  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

### *Refrein*

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer  
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

### *Refrein*

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

## **De kinderen komen terug uit de kindernevendienst**

### **Herinnering en aansteken van de kaarsen**

*We noemen de namen van de overleden gemeenteleden:*

Antoinetta Jacoba Roeleveld-Lingen  
Hendrik Jan Rijnberg  
Annetje Dückers-Both  
Jacoba Cornelia den Breejen-den Breejen  
Cornelis de Vos  
Cornelia de Jong-van der Hoff

## **Lied | God remembers – Marty Haugen & Brian Wren**

God remembers pain:  
nail by nail, thorn by thorn,  
hunger, thirst and muscles thorn.  
Time may dull our griefs  
and heal our lesser wounds,  
but in eternal Love yesterday is now  
and pain is in the heart of God.

God remembers joy:  
touch of love, taste of food,  
all our senses know is good.  
Love and life flow by  
and precious days are gone,  
but in eternal Love every day is now,  
and joy is in the heart of God.

God remembers us:  
all we were, all we are,  
lives within our Lovers care.  
Time may dull our minds  
and death will take us all,  
but in eternal Love every life is now,  
our life is hid with Christ in God.

### **In memoriam Jan Meerkerk**

#### **Lied – Hemelhoog 429 : 1**

Nog voordat je bestond  
kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment  
en telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt.

*Refrein:*

Kom tot de Vader,  
kom zoals je bent.  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt,  
daarmee is alles klaar  
wanneer jij komt.

## **Dankgebed | Voorbede | Stil gebed | 'Onze Vader'**

### **Aandacht voor de collecte**

#### **Zingen – Hemelhoog 200**

*(we gaan staan)*

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Wees dan volk des Heren, blij en welgezind,  
en zeg telkenkere: Christus overwint!  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn god'lijk wezen is mijn glorie groot,  
niets heb ik te vrezen in leven en dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.

### **Heenzending en zegen**

#### **Zingen – Amen, amen, amen!**