

Liturgie  
zondag 2 januari 2022



Voorganger: Dhr. Drs. J. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam  
Pianist: Bastiaan van der Pijl

## **Welkom**

### **Zingen – Hemelhoog 38**

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,  
die mij bij zal staan.

#### *Refrein*

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt.  
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt,  
die niet sluimeren of slapen zal.  
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd.  
Bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan,  
U beschermt mij tot in eeuwigheid.  
Mijn hulp is van U, Heer!

### **Stil gebed**

### **Votum en Groet**

### **Zingen – Lied 195 | Klein Gloria**

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

### **Richtingwijzers voor de weg met God**

## **Zingen – Lied 25 : 2**

2. Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G'uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.

## **Gebed**

### **Kindermoment**

## **Lezing – Psalm 121**

<sup>1</sup>Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
van waar komt mijn hulp?

<sup>2</sup>Mijn hulp komt van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft.

<sup>3</sup>Hij zal je voet niet laten wankelen,  
hij zal niet sluimeren, je wachter.

<sup>4</sup>Nee, hij sluimert niet,  
hij slaapt niet,  
de wachter van Israël.

<sup>5</sup>De HEER is je wachter,  
de HEER is de schaduw  
aan je rechterhand:

<sup>6</sup>overdag kan de zon je niet steken,  
bij nacht de maan je niet schaden.

<sup>7</sup>De HEER behoedt je voor alle kwaad,  
hij waakt over je leven,

<sup>8</sup>de HEER houdt de wacht  
over je gaan en je komen  
van nu tot in eeuwigheid.

## **Zingen – Lied 84a : 1, 3 en 5**

1. Wat hou ik van uw huis,  
Heer van de hemelse legers.  
Ik kan zo sterk verlangen naar  
de binnenpleinen van de Heer.  
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,  
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

3. Gelukkig wie naar U  
vol van verlangen op weg zijn,  
zelfs in het dorre bomendal  
zien zij een bron en regenval,  
gaan zij van zegen tot zegen,  
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

5. De Heer beveiligt ons,  
eer en geluk zal Hij geven,  
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd  
aan mensen, eerlijk onderweg.  
Heer van de hemelse legers,  
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.  
Wat hou ik van uw huis..

## **Verkondiging**

### **Zingen – Opwekking 798**

Wij zijn het volk van God  
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar  
Een leven lang te gast  
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

Het is een zegetocht  
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar  
Maar kijk, wij lopen nog  
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd  
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan  
Nu geven wij niet op  
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen  
Hij laat ons nooit alleen

## **Gebed**

## **Collectemoment**

## **Zingen – Lied 913 : 1, 2 en 4**

1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

**Zegen beantwoord met gezongen Amen**