

Liturgie voor de kinderdienst op dankdag voor gewas en arbeid

'Genoeg te delen'



Woensdag 5 november 2014

Muzikale medewerking: Kinderkoor Op Pad

Kinderkoor Op Pad zingt:

*Van Australië tot Sicilië

*Wij danken de Heer

Welkom in deze dienst!

Votum en groet

Samen bidden

Zingen – Psalm 146 : 5

Wees en weduw en ontheemde
Doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
Maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Zingen – Dank U voor deze nieuwe morgen

Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe dag
Dank U dat ik met al mijn zorgen
Bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren
Dank U voor ieder klein geluk
Dank U voor alle held're kleuren
Dank U voor muziek

Dank U, Uw liefde kent geen grenzen
Dank U dat ik nu weet daarvan
Dank U, o God, ik wil U danken
Dat ik danken kan

Kinderverhaal

Themalied: Genoeg te delen

Melodie: Het water steeg wel hoog (OTH 363)

Ik zie veel mensen staan
Ze luisteren al uren
Het zal niet lang meer duren
De zon zal ondergaan
De zon zal ondergaan

Een jongen heeft wat vis
Bij Jezus aangeboden
En ook vijf kleine broden
Wat veel te weinig is
Wat veel te weinig is

Maar Jezus breekt het brood
En in het gras gezeten
Krijgt elk genoeg te eten
Wat is het wonder groot!
Wat is het wonder groot!

Wat ook een wonder is?
Na 't eten door zovelen
Blijft er genoeg te delen:
Twaalf manden brood en vis
Twaalf manden brood en vis

Na jaren komt Elia weer
met woorden van de Heer.
En alle mensen van het land
zien dat zijn offer brandt.

'De Heer is God!' roept iedereen.
De Heere God, alleen.
De enig' Echte is de Heer.
Dan komt de regen weer!

Preek

Zingen – Laat je licht maar schijnen

Refrein:

Laat je licht maar schijnen (echo)
in de duisternis (echo)
laat je licht maar schijnen (echo)
waar geen licht meer is (echo) (2x)

Want je bent het licht
hier in deze wereld
schijn dan voor de mensen om je heen
net zoals een stad
boven op een heuvel
heel goed is te zien voor iedereen

Refrein:

Laat je licht maar schijnen (echo)
in de duisternis (echo)
laat je licht maar schijnen (echo)
waar geen licht meer is (echo) (2x)

Als het donker is
fiets je met je licht aan
zo laat jij je zien in het verkeer
schijn dan met je licht
dat je goede daden
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer

Denk aan wat je zelf wilt
dat een ander voor je doet
doe dat voor die ander
en dan doe je 't goed

Refrein:

Laat je licht maar schijnen (echo)
in de duisternis (echo)
laat je licht maar schijnen (echo)
waar geen licht meer is (echo) (2x)

Kinderkoor 'Op Pad' zingt:

- * Dankbaar
- * Dank U Heer

Samen bidden en danken

Verslag over 'de Voedselbank' door groep 8

Collecte – Bestemming van de collecte : Voedselbank

Zingen – Dank U voor de wond'ren die gebeuren

Dank U voor de wond'ren die gebeuren;
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.

Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, Amen, Amen.

Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.

Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, Amen, Amen.

Dank U voor het zonlicht in de straten;
dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, Amen, Amen.

Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.

Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, Amen, Amen.

Kinderkoor 'Op Pad' zingt:

* De zegen van God

Zegen



Leuk dat je er was! Tot een volgende keer?

