

Liturgie bij de bediening van de doop

Dooponderwijzing

Jezus Christus heeft ons geleerd:

“Maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (Matteüs 28:19)

Daarom willen wij ook dit kind dopen. Want God neemt onze kinderen op in zijn verbond en vriendschap, zoals Hij heeft beloofd aan Abraham: “Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.” (Genesis 17:7).

We dopen in de naam van de Vader omdat we geloven in de onvoorwaardelijke liefde van God die ons altijd een stap vóór is. Zijn liefde omringt ons vanaf het allerkleinste begin en laat ons niet los in een wereld die donker kan zijn. Zoals God tegen Israël zegt: “Ik heb je geschapen. Ik heb je gevormd. Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen.” (Jesaja 43:1).

We dopen in de naam van de Zoon omdat we geloven dat Jezus' lijden en sterven het leven van onze kinderen schoonwast van alle schuld en zonde. Zoals de apostel Paulus geschreven heeft: “We zijn door de doop met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.” (Romeinen 6:4). Onze kinderen horen bij het nieuwe leven dat Jezus heeft gebracht.

We dopen in de naam van de Heilige Geest omdat we geloven dat de Geest van God in onze kinderen wil wonen. Zoals de apostel Petrus leerde: “Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus...dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen.” (Handelingen 2:38). Onze kinderen mogen opgroeien met God: Hem zoeken, leren kennen en liefhebben in de kracht van de Geest die hen bezielt.

Dat God ons uitnodigt om de kinderen te dopen is een grote verantwoordelijkheid. God neemt jullie kind bij de hand. Maar jullie als ouders en wij als gemeente van Christus zullen het zelf ook een hand moeten geven, opdat jullie kind leert wandelen met God. Wees daarom als ouders en als gemeente steeds een levend en sprekend voorbeeld voor de kinderen.

Doopvragen en belofte

a. Geloven jullie dat jullie kind deel heeft aan Gods verbond en het evangelie van Gods genade in Jezus Christus; en willen jullie samen met je kind leven vanuit die verbondenheid met God?

Antwoord van de ouders: **Ja.**

b. Beloven jullie je kind voor te gaan op de weg van de Heer, opdat het zijn doop leert verstaan en zich verbonden zal weten aan de gemeente van Christus?

Antwoord van de ouders: **Ja.**

Doopvraag aan de gemeente:

Gemeente: Wilt u dit kind ontvangen in uw midden, hem ondersteunen wanneer hij u nodig heeft en de ouders helpen hem bekend te maken met het geloof?

Antwoord van de gemeente: **Ja, van harte.**