



Inleiding

Voor het schrijven van dit beleidsplan is niet alleen gebruik gemaakt van een gemeenteraadpleging (door middel van een enquête), maar ook van het vorige beleidsplan. In dat plan was een uitgebreide beschrijving van onze missie en visie opgenomen. Omdat die beschrijving nog steeds actueel is, hebben we voor de komende jaren alleen nieuwe doelen opgesteld en blijven we het vorige beleidsplan als basis gebruiken.

Missie

Wij vormen een netwerk van mensen, verbonden met elkaar en met Jezus Christus als ons middelpunt. Zijn boodschap van Gods liefde willen wij met woord en daad uitdragen. Daarom willen we een kerk zijn voor mensen die samen zoeken naar wie God is en wat Hij van ons vraagt. En hoe we samen, jong en oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunnen zijn met een open oog voor de wereld om ons heen. Dit vatten we samen in: 'Tijd nemen voor God en (hieruit ontstaat) tijd maken voor elkaar'.

Visie

Wij willen een gemeente zijn waarin het geloof in en de liefde van God gevonden, gedeeld en ervaren kunnen worden. De goedheid van God en zijn Woord worden telkens opnieuw verkondigd en beleden. Wij vieren het feest van genade en leven mee met en zien om naar elkaar. In elkaar willen wij gesprekspartners en reisgenoten vinden voor de weg van het geloof en we streven ernaar dat ieders beleving en geloof bespreekbaar is en geaccepteerd wordt. Iedereen kan en mag zijn talent inzetten ten bate van de gemeente. We voelen ons betrokken bij wat er gaande is in de maatschappij en onze deuren staan gastvrij open voor de wereld om ons heen.

Doelen

Er zijn in onze gemeente veel dingen die aandacht vragen en die we met elkaar belangrijk vinden. Het is goed om daarin keuzes te maken; om niet alles tegelijk te willen. Daarom zijn er drie doelen geformuleerd die de komende jaren in het bijzonder aandacht zullen krijgen. Die aandacht krijgt onder andere vorm in de activiteiten die georganiseerd worden, maar ook in de prioriteiten die de kerkenraad en predikant zullen stellen in hun werkzaamheden.

1. We willen het geloofsgesprek en Bijbelkennis/-studie stimuleren om zo op zoek te blijven naar God en ons geloof te kunnen uitdragen.

'Alles wat God in de Bijbel heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil.' (2 Timotheüs 3:16)

Ons geloof in God en onze zoektocht in/naar dat geloof is de basis van christen- en gemeente-zijn. De tijd en maatschappij waarin we leven is veranderd. Het is niet altijd meer vanzelfsprekend om tijd te maken voor het geloofsgesprek en de bijbel te bestuderen, terwijl we dit wel belangrijk vinden. We willen een lerende gemeente zijn, waarin plaats is om ons geloof te bespreken. Voor dit moment, voor de gemeente van nu (jong en oud), maar ook voor toekomstige generaties.

2. We geven in het bijzonder aandacht aan jeugd en gezinnen met opgroeiende kinderen (in de puberleeftijd) om zo het geloof en het gemeente zijn door te blijven geven aan nieuwe generaties.

'De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is

zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' (Marcus 10:13-15)

We zijn dankbaar dat onze gemeente een levendige gemeente is, met daarin opvallend veel jonge gemeenteleden. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. We zien dat jongeren in de basisschoolleeftijd vaak met hun ouder(s) mee naar de kerk gaan en dat ze deelnemen aan de clubs en andere activiteiten die we als gemeente aanbieden. We constateren echter ook dat het voor jongeren na de basisschoolleeftijd, evenals voor hun ouders, lastiger is om actief betrokken te blijven bij de gemeente. Interesses verschuiven en gewoontes lijken minder vanzelfsprekend te worden. We realiseren ons dat geloven en geloofsleven voor deze groep een andere beleving en invulling heeft en vraagt. Jongeren voelen zich mogelijk meer aangetrokken tot andere vormen van geloven en van omzien naar elkaar.

Als gemeente vinden we het belangrijk om in gesprek te blijven over wat deze groep (zowel de jongeren als hun ouders) bezighoudt. Enerzijds om hen betrokken te houden bij het geloof en bij onze gemeente, anderzijds om ook als gemeente aansluiting te (blijven) vinden bij deze groep.

3. We willen een missionaire gemeente_zijn - een uitnodigende plek waar iedereen zich thuis kan voelen - en onderzoeken welke functie we (kunnen) hebben in Hardinxveld.

'En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.' (Marcus 16:15)

De kerk heeft een missie en is daarom 'missionair'. Jezus zond zijn leerlingen eropuit om in deze wereld het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, in woord en daad. We geloven dat onze kerk er niet is voor zichzelf alleen, maar dat ze geroepen is.

Ons geloof staat dus niet los van ons dagelijkse leven en van de samenleving. Ook onze omgeving is een onderdeel van onze roeping om kerk te zijn.

We beschrijven onze gemeente als een veelkleurige gemeente waar ruimte is voor iedereen en willen dat ook graag handen en voeten geven: we willen een plaats zijn waar gemeenteleden en niet-gemeenteleden zich welkom weten en thuis voelen.

Ook willen we een bijdrage leveren aan het samen leven in ons dorp. We willen weten wat er speelt en samenwerking aangaan daar waar onze inzet van meerwaarde is. Dit kan binnen de omgeving van ons kerkgebouw zijn, maar zeker ook op andere plaatsen in het dorp om de drempel te verlagen voor niet-gemeenteleden.

We doen dit niet alleen om onze medemens te steunen, maar ook om ons geloof uit te dragen. We zullen daarin op zoek blijven naar manieren die aansprekend zijn voor zowel gelovigen als niet-gelovigen.

Implementatie

Elke commissie die vertegenwoordigd is in de kerkenraad heeft op basis van bovenstaande doelen haar eigen speerpunten opgesteld voor het komende jaar (zie bijlage). Dit zal vervolgens elk jaar opnieuw gebeuren, zolang dit beleidsplan loopt.

Bijlage: Speerpunten 2019-2020

<i>Doel</i>	<i>Vieren</i>	<i>Omzien</i>	<i>Vorming & Toerusting</i>	<i>Diaconaat</i>	<i>Jeugd</i>	<i>Rentmeesterschap</i>
We willen het geloofsgesprek en Bijbelkennis/-studie stimuleren om zo op zoek te blijven naar God en ons geloof te kunnen uitdragen.						
We geven in het bijzonder aandacht aan jeugd en gezinnen met opgroeiende kinderen (in de puberleef tijd) om zo het geloof en het gemeente zijn door te blijven geven aan nieuwe generaties.						
We willen een missionaire gemeente zijn - een uitnodigende plek waar iedereen zich thuis kan voelen - en onderzoeken welke functie we (kunnen) hebben in Hardinxveld.						